

# De wereld is van ons!

Wij geloven...

... dat de wereld een **geweldige plek** is  
... die we **met elkaar maken**,  
ieder op zijn eigen manier  
... en dat het belangrijk is te begrijpen  
dat we dat kunnen;  
**dat we zo machtig zijn.**

We weten...

... dat we allemaal  
makers zijn.

Maar zien...

... dat we in dat maken soms worden  
tegengehouden door **angst**  
**en praktische bezwaren**  
... maar als we toch beginnen,  
we allemaal **onze eigen taal** vinden  
... en dat we dan **gelukkig en trots** zijn.

Dus we helpen...

... **samen nieuwsgierig** te zijn  
... **dapper en vol vertrouwen**  
aan het werk te gaan

Maar &#@/8!!

**Ik haat het**  
hoe we collectief zijn veranderd in  
**verlamde consumenten**, die al  
**klik-klik-klikkend** van de ene platte  
impuls naar de andere gaan.



Goed, door.

Terwijl  
**de aarde**  
**onder onze kont**  
**verbrandt!**

En we onze democratie  
te grabbel gooien aan  
de **tech-reuzen** en  
**geld-gekken.**

Want...

... alles is materiaal  
... elk idee is een plan

(sorry)

# De wereld is van ons!

lekker  
samen  
klooien



We geven **leraren**  
ideeën en een concreet  
aanbod voor in hun  
klas.

We helpen ze  
**professionaliseren** op  
het gebied van maken  
en creativiteit.

We helpen **gezinnen**  
meer te doen en delen.  
**Vrolijk samen maken**,  
met een heel klein  
beetje hulp.

We helpen **kinderen**.  
Door ze het  
**zelfvertrouwen** te  
geven en de **vaar-**  
**digheden** te leren die  
horen bij **creatieve**  
**producenten die de**  
**wereld gaan redden.**

We laten **rolmodellen**  
zien. Alles tussen prakti-  
jk en WO. Want de  
toekomst is niet alleen  
aan de **denkers**, maar  
juist ook aan de makers.  
**Alle makers.**  
**Van zonnwagen-**  
**uitvinder tot timmer-**  
**man of -vrouw.**