

het Dikke Boek van Max & Ro

1.

over
gereed-
schap



Hoi!

Hier is ie, het Dikke Boek, hoofdstuk 1. Ik ben Max, 11 jaar. Ik ben de baas van dit boek-project. Logisch, want ik maak de hele tijd logboeken en verslagen. Mijn kleine broertje Ro helpt mee en vaak wordt het dan een bende. Dat is altijd zo geweest ;)

Mijn moeder zegt dat ze grijze haren krijgen van alle gevaarlijke dingen die Ro doet. En ook van mij omdat ze vindt dat ik teveel met dingen meten en bijhouden bezig ben. 'Dat doen meisjes van jouw leeftijd niet!' Hoe kan een moeder nou ontevreden zijn over een kind dat netjes is! Snap ik niet. Maar goed, ze is toch meestal aan het werk.

Dit boek dus: Ro en ik zijn van plan alles uit te zoeken over de 50 belangrijkste gereedschappen. We zijn echt dol op gereedschap!



Ro die zijn
dode muis in
de azijn gooit
om hem te
bewaren.



Hier krijg ik
mijn eerste
meetlint!



Dit is één van onze hobby's: we halen apparaten uit elkaar om te zien wat erin zit. Ro sloopt de boel, en ik orden de onderdelen. Ik maak foto's en een goede beschrijving in mijn Apparaten-opschrijfboek.

Zie je de muis? Ro heeft hem nog steeds. Papa wil zijn kamer niet meer schoonmaken door die muis. Ik vind het wel interessant om te zien hoe hij langzaam vergaat.

De favoriete knuffel van Ro heet Vies Konijn. Raad maar waarom!

Mijn andere lievelingsproject is mijn herbarium met planten rondom ons huis. Ik heb er al vierendertig geplukt, gedroogd en beschreven. Ik twijfel of ik de planten die we eten ook moet toevoegen. Zoals basilicum.

Zie je de kleine lepel-broche van Max? Heeft ze van opa gekregen. Maar waarom?



Laatst konden we niet slapen en toen kreeg ik een idee. Ik heb een poster met 50 gereedschappen erop. Ik gebruik die om bij te houden welke gereedschappen Ro en ik al eens hebben gebruikt.

Maar wat als we die gereedschappen niet alleen proberen, maar er ook van alles over opzoeken! Hoe zijn ze uitgevonden, waarvoor worden ze gebruikt, dat soort dingen. En hoe maak je ze zelf? (Dat laatste is voor Ro. ;)

Dat is toch een mooi boek?



Ro! Zullen we op missie en alle 50 gereedschappen onderzoeken?

Geschiedenis, weetjes, alles.

Dat is toch gaaf?

Een we dan ook alles uitproberen?

En zo is het begonnen.

We gaan bij alle vijftig gereedschappen op de poster een hoofdstuk maken, met Max en Ro in de hoofdrol. In elk hoofdstuk vertellen we over de ontstaansgeschiedenis, delen we interessante wetenswaardigheden en geven we maak-het-zelf ideeën voor thuis en op school.

We maken het boek samen met de (internationale) makergemeenschap. Alle hoofdstukken delen we als print-file op onze site. Zo print je zelf je boek bij elkaar. (CC: BY-NC-ND 4.0)

Vind je ons project leuk en wil je op de hoogte blijven? Of doe je mee? Je kunt de voortgang volgen en mij bereiken via:

www.lekkersamenklooi.nl.

Daar staat ook een gratis download van de poster voor je klaar.

Ik ben ook op Twitter: **@astridpoot**.

<3 liefde! Astrid

Binnenkort: **2. de boor**